

BUSREIS 8 juni 2023 naar Tegelen Abdij Ulingsheide, rondrit met gids regio Tegelen - Steyl en Kasteel Keeverberg



Donderdag 8 juni hebben we een leuk uitstapje gehad met de Vereniging van Gepensioneerden van het JBZ. Vertrek van Station Oost was vóór halfnegen want iedereen was ruimschoots op tijd aanwezig. Op naar de voormalige Trappisten of Cisterciënzer Abdij Ulingsheide in Tegelen. Via een smalle weg en nog smallere toegangspoort reed onze chauffeur John achteruit de binnenplaats op.

In 1884 vestigden de trappisten zich vanuit de Belgische abdij Westmalle op de Ulingsheide in een oude boerderij en verbouwden het in de loop der jaren tot klooster. Zij ontgonnen de grond om zelfvoorzienend te zijn in hun

levensonderhoud en hielden o.a. koeien, brouwen bier en maakten wijn. In 1933 werd het klooster verheven tot abdij..



In de 2^e W.O. (1943) werden drie gebouwen door afgedwaalde bommen vernield; na de oorlog volgde herstel. In 2007 is het klooster gesloten door de vergrijzing en het geringe aantal monniken (7).

Het klooster wordt nu bewoond door een Emmaus Feniks woongemeenschap naar het motto van de oprichter Abbé Pierre: samen wonen, samen werken en samen delen, dienstbaar zijn aan hen die het minder hebben. Zij hebben hier een kringloopwinkel. Ook ontvangen en huisvesten zij mensen die behoefte hebben aan een periode van bezinning en/of rust.



Het restaurant "De Refter" zit in een, na een brand in 2014, herbouwd en vergroot schuurgebouw Het is ingericht met o.a. meubels van de kringloopwinkel. Dit wordt uitgebaat door de sociale onderneming Rendiz. Zij hebben hier o.a. een dagbesteding voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, die o.a. in de keuken en het restaurant werken onder begeleiding of in de tuinen. Ook is er een naschoolse opvang voor kinderen-met-een-rugzakje en een dagopvang voor dementerenden.

Vanuit dit restaurant en het terras is er een mooi uitzicht op de tuinen, vol met bloemen.



Na de koffie/thee met gebak volgt een rondrit met de bus en gids door Tegelen en omgeving.



We rijden door de oude straatjes en nieuwbouw van Tegelen naar Steyl bekend als het kloosterdorp.

De bijzonderheden van Tegelen zoals de vijfjaarlijkse Passiespelen worden verteld.

De lunch, weer in restaurant De Refter, is voor iedereen een bord met heerlijke brood en toebehoren dat de meisjes die in de keuken werken uitserveren. Normaal bereiden zij voor middelbare scholen uit de omgeving 1200 lunchpakketten per dag

Voor de middag staat het Herbouwd Kasteel Keverberg in Kessel op de rol. Een rondleiding door het kasteel met op de vierde verdieping '(bereikbaar ook met lift) een maquette van het



kasteel én terras met uitzicht op de Maas en Maasvallei. Het is zeker een bezoek waard voor wie niet mee was.



Het diner genieten we weer in De Refter in Ulingsheide. DE terugreis gaat voorspoedig en om half negen zijn we weer bij station Oost in 's-Hertogenbosch.

Een mooie dag met leuke contacten met de diverse pensionadas van het JBZ.

Supergoed georganiseerd door de Vereniging van Gepensioneerden., waarvoor een bedankje zeker op zijn plaats is.

Tekst: Annemie van den Heuvel – Liesbeth Verhoeven
Foto's Wim Vink – Marjo en Liesbeth Verhoeven